

## **Theologische achtergrondinformatie over de Openbaring van Johannes**

### **Johannes**

Velen gaan ervan uit dat het bijbelboek Openbaring werd geschreven door de discipel Johannes, één van de twaalf leerlingen van Jezus. Dat is niet onomstreden, maar de meeste geleerden die het boek Openbaring bestudeerd hebben zijn die mening toegedaan (al valt het niet te bewijzen). Deze Johannes, 'de geliefde discipel', is dus waarschijnlijk de auteur van het naar hem genoemde evangelie, en van het laatste bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Vermoedelijk is Johannes oud geworden. Een wat raadselachtige tekst in de laatste regels van het Johannesevangelie lijkt daar ook op te wijzen (Joh. 21: 23).

### **Vervolgingen**

Het meest waarschijnlijke scenario met betrekking tot dit bijbelboek lijkt het volgende te zijn: aan het einde van zijn leven schreef de discipel Johannes dit boek. Zelf verbindt hij dat met inzichten opgedaan tijdens een verblijf op het eiland Patmos (Openb. 1: 9). Vermoedelijk schreef Johannes het boek Openbaring rond het jaar 95 A.D. In deze tijd vonden er vervolgingen van christenen plaats in delen van het Romeinse rijk. Daarbij werd soms ook gevraagd om de loyaliteit aan de keizer van Rome te tonen door offers te brengen in een heidense tempel.

### **Troostboek: het goede wint uiteindelijk van het kwade**

Het boek Openbaring is bedoeld om de vervolgte christenen een hart onder de riem te steken. Het lijkt alsof allerlei duistere machten en krachten de gang van zaken in de wereld bepalen. De kleine christelijke kerk wordt bedreigd in haar voortbestaan. Gelovigen worden vervolgd en soms ter dood gebracht. In het bijbelboek Openbaring laat de ziener Johannes ons zien dat er een andere dimensie is: uiteindelijk zal God de kwade machten overwinnen en wacht ons een goede toekomst. Goed en kwaad strijden vooralsnog om voorrang, maar het goede zal uiteindelijk de boventoon voeren. Daarom spoort Johannes de gemeenten aan om te overwinnen, dat wilt zeggen: vol te houden, het christelijk geloof niet los te laten en geen heidense levensstijl aan te nemen.

### **Ziener van Patmos**

Johannes als 'de ziener van Patmos': een mens met een bijzonder en uniek geestelijk inzicht, een profetische gave van God. De ziener van Patmos deelt zijn inzichten en visioenen nog steeds met ons in opdracht van God ('*Schrijf alles wat je ziet in een boek*', Openb. 1: 11). Daarbij geeft Hij een unieke blik op de betekenis van de gebeurtenissen in de wereld en in de gemeenten van zijn dagen. De betekenis daarvan beperkt zich echter niet tot de tijd waarin Johannes leefde. Ook wij vinden in de visioenen en aansporingen van Johannes woorden van troost, bemoediging en bezinning. Uiteindelijk is de toekomst in Gods hand en hebben we leven bij Hem – zo houdt ons de ziener van Patmos voor.